

GROENMARKTKERK



HAARLEM

*bent u dan de bron van mijn vragen  
en een zee van antwoorden tegelijk?  
(uit Oh God van Aart Mak)*

## **Tweede gesprek over onze toekomst 10 september**

Beste mensen, niet vergeten dat we na de Woord en Communieviering met Rob Mascini op 10 september een tweede gesprek houden over hoe het allemaal gaat dit jaar en wat voor keuzes we kunnen maken voor de toekomst. Ik vind het zelf moeilijk om al een definitieve keuze te maken, omdat we voorlopig gebruik kunnen maken van de pastorie. Dat bevalt mij goed, ook omdat de kerk nog niet definitief verkocht is aan Re-Connect, zodat we nog niet met hen kunnen praten over hun plannen en of we nog gebruik van het kerkgebouw kunnen maken -en onder welke voorwaarden- en of we dat willen.

Het is belangrijk om in gesprek met elkaar te blijven, zodat we weten wat we zelf het liefst willen. We praten verder op 10 september.

Alison Besselink, namens de overlegcommissie

## **Lief en leed**

Wij zijn een echte en een hechte gemeenschap. Toch merken we dat het soms lastig is om contact te houden met de mensen die niet, of tijdelijk niet, meer naar de zondagse of de door de weekse vieringen kunnen komen. Wel weten we dat die mensen vaak het contact met onze gemeenschap willen behouden. Ook weten we dat enkele van onze mensen contact houden, telefonisch of bezoekjes, met mensen die niet meer kunnen komen. Het idee is om een groepje mensen te vinden, die zo nu en dan contact willen houden met deze mensen, of die dat misschien al doen. En dan zou het makkelijk zijn als iemand uit dat groepje het aanspreekpunt wil zijn en dit zou willen coördineren. Zo kunnen we proberen te voorkomen dat er mensen buiten beeld raken. Voelt u hier wat voor, of houdt u al contact met één of meerdere mensen? Wilt u misschien het aanspreekpunt zijn? Laat u dit dan weten aan de overlegcommissie of het secretariaat.

## **Nieuws uit de Antonius Gemeenschap**

Vanaf 1 september zal de Antonius Gemeenschap geen gebruik maar maken van de ruimte in de pastorie aan de Groenmarkt. Vanaf die datum zullen we kantoor houden in de ruimten van de Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74 - 76.

Vanaf die datum zullen het Vredesgebed (de eerste is 4 september) en het Aperitief voor de ziel de (de eerste is 16 september) in die kerk gehouden worden.

Telefoonnummer en mailadres blijven gelijk.

## **Vredesweek**

Van 16 t/m 24 september zal de Vredesweek gehouden worden. We hebben vele activiteiten kunnen organiseren, waaronder een lezing gehouden door Renske Leijten.

De folder zal begin september beschikbaar zijn en o.a. in de pastorie te vinden zijn.

## Benefietsymposium voor de kerk in Oekraïne

Op zaterdag 16 september is er in de Joannes de Doper kerk in Hoofddorp een benefietsymposium voor de kerk in de Oekraïne. Er wordt gesproken over de geloofshelden van onze tijd:

Vermoorde missionarissen in Papoea Nieuw Guinea, Majoor Bosshart, Titus Brandsma, gelovigen in de Oekraïne en op de Filipijnen, gelovigen achter het ijzeren gordijn van destijds.

Aanvang is 12.30 uur. Om 16.30 uur wordt het symposium afgesloten met een eucharistieviering waarin de bisschop voorgaat.

Rob Mascini is één van de sprekers op dit symposium. Er liggen nog enkele flyers met alle informatie in de hal van de pastorie.

## Vieringen, in de grote zaal, tenzij anders vermeld

27 augustus GEEN VIERING Op bezoek bij de Grote of Sint Bavo Kerk, Grote Markt  
Aanvang viering 10.00 uur

3 september 10.30 uur Woord- en gebedsviering Grote zaal van de pastorie  
Alison McDonnell

4 september 12.30 uur Vredesgebed Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel  
Antonius Gemeenschap

10 september 10.30 uur Woord- en communieviering Grote zaal van de pastorie  
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff

16 september 16.00 uur Aperitief voor de ziel Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel  
Antonius Gemeenschap

17 september 10.30 uur Woord- en gebedsviering **Locatie volgt nog!**  
Leonard Besselink

24 september GEEN VIERING Op bezoek in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24  
Afsluiting van de Vredesweek, aanvang 10.30 uur

1 oktober 10.30 uur Woord- en communieviering Grote zaal van de pastorie  
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff

Door de week in de grote zaal of de muziekkamer:

Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand)

Dinsdag 12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio

Vrijdag 12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio

