

GROENMARKTKERK



HAARLEM

*Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.
(Rumi)*

Op bezoek

Onze zoektocht naar een andere locatie om samen te vieren, als de pastorie niet meer tot onze beschikking staat, heeft ons tot nu toe op drie plekken gebracht. Een verslag door Karin Ottenhoff.

Op 1 januari bezochten we de Oud Katholieke kerk. We werden fijn ontvangen, na de viering legde de bisschop zelfs de ontwikkeling van de Oud Katholieke kerk, als afsplitsing van de R.K. kerk, uit. We hadden met vrij wat mensen van de Groenmarkt zelfs de overhand, terwijl de Oud-Katholieken blijkbaar meer via de livestream keken. De toegankelijkheid via de trap werd wat vergemakkelijkt met een traplift.

Op 4 februari vierden we Maria Lichtmis in de kapel van Maria van Haarlem. Rob Mascini gaf een leerzaam verhaal over de stichting van deze kapel in roerige tijden. De Groenmarktgemeenschap paste goed in de kapelruimte en daarna werden we in de ontvangstruimte in het pand ernaast op koffie getrakteerd. De trappen en draaideur en de smalle banken waren wel ongemakkelijk voor sommigen. Op 26 maart hopen we kennis te maken met de parochianen tijdens een gezinsviering in de Josephkerk, met koffie erna in de ontvangstruimte.

Op 19 februari woonden we met meer dan 25 Groenmarktters een mooie muziekviering bij in de Remonstrantse kerk, met een inspirerende preek van ds. Sabine du Croo. We kregen een goede indruk van de kerkruimte, ook al hadden we minder kans om de Remonstranten echt te ontmoeten, doordat er veel familie en vrienden van het gastkoor aanwezig waren. De ontmoeting kan een volkende keer komen.

Op 7 mei na de viering willen wij met elkaar onze bezoeken tot dan toe evalueren.

VASTENACTIE 2023

"Aardbeving in Turkije en Syrië"

Natuurlijk heeft u al veel gehoord en gelezen over de alles verwoestende aardbeving van 6 februari jl. in Turkije en Syrië. Ik hoorde een getal van *26 miljoen mensen* die daardoor dringend behoefte hebben aan humanitaire hulp. Daarom heeft Vastenactie besloten dit jaar ook geld in te zamelen voor hulp in dit gebied.

Vastenactie verzamelt op dit moment informatie van kleine lokale partners die ze kent uit hun eigen Vastenactienetwerk en dat van bevriende organisaties. Dit om de opbrengst zo direct mogelijk bij de slachtoffers te brengen.

De Vastenactie bus staat t/m Pasen in de hal van de pastorie. We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst voor mensen die alles kwijt zijn.

MOV Groenmarktgemeenschap: Mia Vlugt

Steun aan Turkije en Syrië

Zoals u elders in deze nieuwsbrief leest, gaat de Vastenactie aandacht besteden aan slachtoffers van de aardbevingen daar. Dankzij een speciale collecte op 12 februari, hebben wij al 600 euro aan giro 555 gedoneerd. Bovendien wordt geld ook ingezameld dat via onze parochiaan Arie Bestan naar slachtoffers in Noord Syrië gaat, het gebied waar hij vandaan komt en waar hij nog familie heeft.

Alle hulp is nodig en welkom; het maakt niet uit op welke manier mensen doneren. Belangrijk is te blijven doneren.

Waar staat u ingeschreven?

Binnenkort wordt de ledenadministratie van de Bavo en de Groenmarktkerk helemaal samengevoegd. Tot nu toe hadden we nog een aparte administratie, die al vele jaren is bijgehouden door Marjon Adamidis, waarvoor onze hartelijke dank.

U hoeft niets te doen, tenzij u bij een andere parochie wil gaan horen. In dat geval, laat het aan ons weten via het secretariaat.

Adempauze

Elke maandag om 12.30uur (behalve de 1^e van de maand, als de sirene klinkt en het Vredesgebed ergens in een Haarlemse kerk wordt gebeden) komen we met 10-15 mensen bijeen in de parochiezaal voor een kringviering van Adempauze, met koffie en ontmoeting erna. Dat is nu sinds januari een vaste bijeenkomst, die ook de komende maanden doorgaat. De zaal met de historische portretten van de Franciscaner paters die ons aan deze kerk en aan onze eigen sfeer hebben geholpen vanaf 1844 tot de 80ger jaren, is ons dierbaar.

Antonius Gemeenschap

Onze reis met het vredesgebed en het aperitief voor de ziel heeft inmiddels zijn derde halte bereikt. We werden in januari hartelijk ontvangen bij de Oud Katholieke kerk, waar men met veel waardering sprak over de inhoud van beide diensten. In februari was onze halte de Doopsgezinde kerk, waar de dominee in beide diensten de overweging deed. Bij het aperitief werden we ondersteund door enkele leden van hun koor. Zij zongen mee met het Hofkoor. Ieder was er blij mee en zij gaven aan nog graag meer samenwerking met ons te willen hebben. De derde halte is de Fonteijnkerk (Fonteijn betekend bron). De kerk was bij het vredesgebed wel koud, maar de ontvangst was warm. Het aperitief zal daar op 18 maart plaats vinden.

Vieringen, in de grote zaal, tenzij anders vermeld

18 maart 16.00 uur Aperitief voor de ziel Locatie Fonteijnkerk, Frans Halsplein-Schoterweg
Joris Obdam met muzikale ondersteuning van het Hofkoor met Jaap Binnema op piano

19 maart 10.30 uur Woord- en gebedsviering 4^e zondag van de Vasten
Wim Blüm

26 maart 9.30 uur Op bezoek bij de St.Josephkerk aan de Jansstraat
Kapelaan Teun Warnaar en N. Beemster. Familiezondag op de 5^e zondag van de Vasten

2 april 10.30 uur Woord- en communieviering Palmzondag
Diaken Rob Mascini en Mia Vlugt

3 april 12.30 uur Vredesgebed door de Antonius Gemeenschap
Lutherse Kerk in de Witte Heerenstraat

6 april 19.00 uur Eucharistieviering Witte Donderdag
Pastoor Bob van Oploo en Alison McDonnell

7 april 15.00 uur Viering op Goede Vrijdag
Broeder Savio en Simone Westra

8 april 19.30 uur Paaswake
Broeder Savio en Leonard Besselink

9 april 10.30 uur Woord- en communieviering Pasen
Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff

16 april 10.30 uur Woord- en gebedsviering Beloken Pasen
Leonard Besselink en Kim de Jager

Door de week in de grote zaal of de muziekkamer:

Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand)

Dinsdag 12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio

Vrijdag 12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio

