

GROENMARKTKERK



HAARLEM

*Die allereerste zon, die na de winter komt,  
die allereerste zon.  
En wat ik steeds vergeet  
is dat alles al zo vaak opnieuw begon  
met die allereerste zon.  
(Sara Kroos)*

## We namen afscheid en gaan verder

Het was een hele bijzondere en emotionele decembermaand in onze prachtige kerk. Sfeervolle adventsvieringen, prachtige concerten, maar ook het opruimen van de kerk en verkopen en weggeven van heel veel dierbare spullen en de unieke kerststallenverzameling. Heel veel dank aan alle lieve mensen die hierbij hebben geholpen.

De familieviering op kerstavond was geweldig, de eucharistieviering op 1<sup>e</sup> kerstdag was zo mooi, het waren echte Groenmarktvieringen om nooit te vergeten.

Op Oudjaarsdag hebben we met elkaar voor het laatst gevierd in onze kerk. Het was waardig en emotioneel, we hebben de deur achter ons gesloten.

We houden elkaar vast en gaan verder. Voorlopig staat de pastorie nog tot onze beschikking en de eerste viering daar was goed bezocht, een fijne viering. We zullen regelmatig daar vieren, maar niet iedere zondag. We gaan de komende tijd ook op onderzoek uit bij andere geloofsgemeenschappen en op andere locaties. U vindt de informatie achterop de vieringboekjes, op de website en in de nieuwsbrief. Op de website vindt u binnenkort ook foto's die gemaakt zijn door Charlotte Bogaert in de laatste maanden van het afgelopen jaar.

## Bericht van het parochiebestuur

Beste parochianen,

Op 31 december was het zover. Het was een moeilijke dag, maar er is op waardige wijze afscheid genomen van de Groenmarktkerk, van de kerk van de H. Antonius. De maanden daarvoor hebben we namens het parochiebestuur telkens laten weten dat het streven was om per 1 januari de kerk over te dragen aan Re:connect. Daarover hoef ik hier niets meer te vertellen, dat is wel bekend. Er bestond een kans dat het iets na 1 januari zou worden, degenen die hebben geholpen met opruimen weten ook dat enige dingen nog na 1 januari opgeruimd konden worden.

De gesprekken met Re:connect blijken helaas moeilijker te verlopen dan verwacht. Zij willen nog altijd graag de kerk overnemen, en het parochiebestuur denkt nog altijd dat het een mooie en waardige bestemming is voor het kerkgebouw, maar we hebben nog geen overeenstemming bereikt over enige voorwaarden rond de overdracht, en met name dan over het toekomstig gebruik van de kerk. We hopen daarop enige invloed te kunnen blijven uitoefenen, zodat we zeker weten dat de kerk niet op kortere of langere termijn voor iets heel anders gebruikt kan worden. Die kans is er wanneer Re:connect onverhoopt de kerk weer zou moeten verlaten.

Dit betekent dat het streven nu is om in april tot een overdracht te komen. Net als eerder aangegeven kunnen we ook nu niet zeggen dat dit een zekerheid is, maar dat we hier wel naar streven. Dat betekent dus dat er nog tijd is om verder op te ruimen. De vieringen vinden sinds 1 januari plaats in de zaal van de pastorie. Naar we begrijpen is het voornemen om die doorgang te laten vinden zolang dat daar mogelijk is. Dat is met het oog op de temperaturen en de energieprijzen ook nu wellicht nog het meest verstandige.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mede namens het parochiebestuur mijn dank uit te spreken voor de inzet van velen van jullie bij het opruimen van de kerk. Dat is niet zomaar opruimen geweest, maar ongetwijfeld voor jullie ook een emotioneel gebeuren. Een beetje zoals het ontruimen van het ouderlijk huis: alles gaat nog eens door je handen, met alle herinneringen die erbij horen. Inclusief herinneringen van de generaties voor ons, want er werd heel veel bewaard in de kerk. Nogmaals veel dank voor de tijd en moeite die velen van jullie hierin hebben gestoken, het was geen gemakkelijke taak!

Tevens herhaal ik graag het aanbod van het parochiebestuur om mee te denken over een nieuwe plek om uiteindelijk wellicht samen te kunnen blijven vieren. Naar ik begreep wordt binnenkort kennisgemaakt met de Mariakapel van de Josephkerk, waar ook de mogelijkheid is om na de viering bij elkaar te komen, en waar wellicht ook nog de gelegenheid geboden kan worden elkaar op weekdagen te ontmoeten. Natuurlijk blijft ook de kathedraal of één van de zijkapellen een mogelijkheid, met ook daar de gelegenheid elkaar na afloop te kunnen ontmoeten.

Persoonlijk vind ik het jammer dit bericht met nieuw uitstel nu met jullie te moeten delen, omdat we na de mooie afsluiting de kerk graag aan zijn nieuwe toekomst hadden laten beginnen. Maar het is niet anders, en zorgvuldigheid is belangrijk bij deze belangrijke zaken. Ik hoop op jullie begrip.

Met vriendelijke groet,  
Mede namens het parochiebestuur,  
Pastoor Bart Putter

## **Adventsactie 2022 – Een goede start voor ieder kind**

Adventsactie zette in 2022 4 bijzondere projecten in het Licht van de Advent; projecten die gericht waren op het thema IEDER KIND EEN GOEDE START. De opbrengst uit de Adventsbus achterin de kerk was € 751,57, dat is echt een fantastisch bedrag!! Waarvoor hartelijk dank!  
Mia Vlugt, MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)

## **Vrijwilligers gezocht**

De Antoniusgemeenschap is op zoek naar vrijwilligers die 1 keer per maand of 1 keer in de 2 maanden mee willen helpen om een high tea te verzorgen in een verzorgingshuis. Het gaat om het voorbereiden en serveren met thee schenken. Het zal ongeveer 5 uurtjes per keer in beslag nemen. Lijkt dit u leuk, heeft u interesse? Neem contact op met Wim Blüm, e-mail [w.blm@kpnplanet.nl](mailto:w.blm@kpnplanet.nl).

## **Vieringen, in de grote zaal, tenzij anders vermeld**

29 januari 10.30 uur Woord- en gebedsviering  
Wim Blüm

**Na de viering houden we, een beetje laat, maar beter laat dan nooit, onze nieuwjaarsreceptie.**

4 februari 17.15 uur Woord- en communieviering op zaterdag in de Mariakapel, Jansstraat  
Diaken Rob Mascini en Mia Vlugt

6 februari 12.30 uur Vredesgebed in de Doopsgezinde Kerk, Frankenstraat 24  
Daniël Sareno Bernal en Wim Blüm met muziek van het Agnes van Bekkum

12 februari 10.30 uur Woord- en gebedsviering  
Alison McDonnell en Jan Mathijs Cuypers

18 februari 16.00 uur Aperitief voor de ziel  
**Informatie over locatie enz. kunt u vinden op [www.antonius-gemeenschap.nl](http://www.antonius-gemeenschap.nl)**

19 februari **Op bezoek bij de Remonstrantse Kerk, Oranjestad 1**  
**Dit is nog niet zeker, houdt u de mededelingen en de website in de gaten!**

22 februari 19.00 uur Eucharistieviering Aswoensdag  
Pastoor Bob van Oploo en Alison McDonnell

26 februari 10.30 uur Woord- en gebedsviering 1<sup>e</sup> zondag van de Vasten  
Wim Blüm

5 maart 10.30 uur Woord- en communieviering 2<sup>e</sup> zondag van de Vasten  
Diaken Rob Mascini en Mia Vlugt

Door de week in de grote zaal of de muziekkamer:

Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand)  
Dinsdag 12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio  
Vrijdag 12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio

