

GROENMARKTKERK



HAARLEM

*Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel
Er wijsjes zonder woorden zingt
En nooit valt hij er stil
(Emily Dickinson)*

Parochiezondag op 13 september

Jaarlijks vieren we onze Parochiezondag in juni, op of rond 13 juni, de feestdag van onze patroonheilige Antonius van Padua. Maar door de corona crisis was juni dit jaar uitgesloten. We gaan, hopelijk, onze feestdag vieren op zondag 13 september. Het zal een beetje anders dan anders zijn, omdat we rekening moeten houden met alle corona regels. Maar het wordt zeker feestelijk en u bent van harte welkom!

MIVA collecte, van harte aanbevolen

Op 30 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh.

De bestemming van pionier Anwar

Pionier Anwar (53) uit Bangla Desh, werkt in het zuiden van dit land op de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in.

Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen in Bangladesh

In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet. In dit uitzichtloze bestaan zorgt Pionier Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer ambulances.

Over MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

30 augustus a.s. is er na de viering een deurcollecte voor dit project. U kunt ook uw bijdrage storten op rekening: NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA 's Hertogenbosch.

MOV - Wilma van der Stelt en Mia Vlugt

Open Monumentendagen 12 en 13 september

Onze zeer bezienswaardige kerk is weer open tijdens de Open Monumentendagen. Op de zondag begint dit wat later, zodat we eerst onze Parochiedag ongestoord kunnen vieren.

Vredesweek 19-27 september

De jaarlijkse vredesweek staat ook alweer bijna voor deur. Het thema is "vrede verbindt het verschil". Binnenkort liggen hiervan de folders met het programma achterin de kerk. En alle informatie is dan ook te vinden op de website en facebook (zoek op Vredesweek). Alvast uw aandacht voor de lezing van Raoul Heertje op donderdag 24 september om 20.00 uur in onze kerk.

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap - Groenmarktkerk nog open tot eind 2020

Het besluit tot het verkopen van de kerk is nog niet genomen, daarom kunnen we onze kerk zeker nog het hele jaar gebruiken. Daar zijn we erg blij mee. Ook met alle steunbetuigingen die we hebben gekregen. Wij hopen dat we nog een kerkplek kunnen behouden als stiltecentrum, voor (kleinschalige) vieringen en concerten. Wil je ons steunen om dit mooie kerkgebouw daarvoor open te houden? Achterin de kerk ligt een lijst waarop je jouw handtekening kunt zetten. Dat kan ook op de site van de Groenmarktkerk: <http://www.groenmarktkerk.nl/>.

Concerten

De komende maand zullen er als gevolg van de corona crisis geen concerten plaatsvinden.

Vieringen

30 augustus	10.30 uur	Themaviering	
Antoniusgemeenschap			
6 september	10.30 uur	Woord- en gebedsviering	
Fred Visser			
7 september	12.30 uur	Vredesgebed	
13 september	10.30 uur	Woord- en gebedsviering	Parochiezondag
Alison McDonnell en Kim de Jager			
19 september	16.00 uur	Aperitief voor de Ziel	
Antoniusgemeenschap			
20 september	10.30 uur	Woord- en communieviering	
Rob Mascini en Karin Ottenhoff			
27 september	10.30 uur	Woord- en gebedsviering	Afsluiting van de Vredesweek
Broeder Savio en Paul van Engen			
4 oktober	10.30 uur	Woord- en communieviering	
Rob Mascini en Karin Ottenhoff			

Door de week:

Maandag	12.30 uur	Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand)
Dinsdag	12.30 uur	Woord- en gebedsviering met Broeder Savio
Vrijdag	12.30 uur	Woord- en gebedsviering met Broeder Savio

