

GROENMARKTKERK



HAARLEM

*De rivier stroomt naar zee,
fluistert dag en nacht
in alle talen van onze stad.
(fragment van Jana Beranova)*

Vredesgebed en adempauze

Goed nieuws, we kunnen weer beginnen met de vieringen op maandag om 12.30 uur. In het gebruikelijke patroon, de eerste maandag van de maand, 6 juli, het Vredesgebed en de overige maandagen, vanaf 13 juli, de Adempauze.

Vrienden van de Groenmarkt, feest en verdriet

Doorgaans doen zij hun werk zonder dat iemand het echt opmerkt, maar ze zijn belangrijk voor onze kerk. De Vrienden van de Groenmarkt, de stichting die met de opbrengst uit het organiseren van concerten een belangrijke bijdrage levert aan het onderhoud van het interieur van onze monumentale kerk en ons orgel. Maar de maand juni was zeer bewogen.

Op 10 juni is onverwacht Peter Schouten, de voorzitter van de Vrienden, overleden. Hij hield veel van onze kerk en van de parochianen en heeft zich met hart en ziel voor ons ingezet. Veel van onze vrijwilligers zullen goede herinneringen aan hem hebben. Broeder Savio leidde de bijzondere uitvaartdienst voor Peter, die recht deed aan wie hij was en wat hij heeft gedaan en betekend voor velen.

Feest was er ook in juni, bij de Vrienden en bij de hele gemeenschap. Hans Kuijt, penningmeester bij de Vrienden, collectant in de kerk, langjarig vrijwilliger, o.a. als beheerder van de gebouwen, is op 27 juni 90 jaar geworden! En nog steeds actief. We zijn hem heel dankbaar voor al het werk wat hij heeft verzet en nog steeds verzet en wensen hem nog veel mooie jaren toe in goede gezondheid.

Kaarsenstandaards poetsen

Na vele, vele jaren heeft Annie van Geldorp aangegeven te willen stoppen met het schoonmaken van de kaarsenstandaards in de kerk. We zoeken nu dus iemand, die dit van haar wil overnemen. Is dit iets wat u wel wilt doen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annie van Geldorp of Truus Muijlaert via het secretariaat of gewoon in de kerk. We bedanken Annie heel, heel hartelijk voor alle jaren schoonmaken en gelukkig blijft ze haar andere bezigheden bij ons gewoon doen.

Rome

Onze parochianen die met mij naar Rome zouden reizen zijn slachtoffer geworden van de coronatijd. Praktisch op de vliegtuigtrap werd hun reis geannuleerd. Wat jammer! We wachten nu op volgend jaar.

In afwachting van die reis heb ik een mooi zomerplan ontwikkeld. Ik haal Rome naar Nederland. Het is een uitnodiging aan de reizigers maar ook aan iedereen in de parochie die geïnteresseerd is. Graag hoor ik voor 15 augustus of ik je mag verwachten d.m.v. een mailtje aan robmascini@gmail.com. Neem ook gerust andere mensen mee.

Rome in het Rijks: tot 13 september

In het Rijksmuseum is er tot 13 september een fantastische tentoonstelling over Bernini en Caravaggio. Dat zijn twee topkunstenaars die we zeker op onze tocht in Rome tegen zullen komen. Een bezoek aan deze tentoonstelling is een prachtige voorbereiding op uw reis. Een aanrader dus!

Als u deze tentoonstelling bezocht hebt is het ook een aanrader om deel te nemen aan onze ontmoeting in de molen aan de Zaan. Daar praten we door over deze kunstenaars.

<https://www.rijksmuseum.nl/nl/caravaggio-bernini>

Rome aan de Zaan: zaterdag 12 september

Aan de Zaanse Schans staat de eeuwenoude Verfmolen de Kat. Molenaar Piet Kempenaar maalt nog steeds - volgens het oude receptuur - pigmenten. Het zijn de kleurstoffen waar de verf van gemaakt werd door schilders als Caravaggio, Rembrandt en al die andere oude meesters. De pigmenten van De Kat vinden nog steeds hun weg naar de ateliers waar de schilderijen en fresco's gerestaureerd moeten worden... van het Rijksmuseum tot ja zelfs het Vaticaan. Graag nodig ik u uit om op zaterdag 12 september naar de Zaanse Schans te komen. In de molen zal Piet Kempenaar ons laten zien hoe de oude fresco's gemaakt werden. Bijzonder interessant voor onze reis naar Rome! In aansluiting daarop vertel ik u graag meer over de fresco's en mozaïeken die ons in Rome zullen vertellen over de wortels van ons geloof en van onze cultuur.

We zijn om 10.00u welkom op de molen. Om 14.00u sluiten we af. Er wordt een broodje en koffie en thee geserveerd. Voor deze onthaal zijn de kosten €12,50 pp. Als u met de auto komt moet u ook rekenen op parkeergeld. Vanaf station Amsterdam CS gaat er een rechtstreekse trein en een rechtstreekse bus (391).

<https://www.verfmolendekat.com/nl/>

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap - Groenmarktkerk nog open tot eind 2020

Het besluit tot het verkopen van de kerk is nog niet genomen, daarom kunnen we onze kerk zeker nog het hele jaar gebruiken. Daar zijn we erg blij mee. Ook met alle steunbetuigingen die we hebben gekregen. Wij hopen dat we nog een kerkplek kunnen behouden als stiltecentrum, voor (kleinschalige) vieringen en concerten. Wil je ons steunen om dit mooie kerkgebouw daarvoor open te houden? Achterin de kerk ligt een lijst waarop je jouw handtekening kunt zetten. Dat kan ook op de site van de Groenmarktkerk: <http://www.groenmarktkerk.nl/>.

Concerten

De komende maand zullen er als gevolg van de corona-crisis geen concerten plaatsvinden.

Vieringen

5 juli 10.30 uur Woord- en communieviering
Rob Mascini en Karin Ottenhoff

6 juli 12.30 uur Vredesgebed
Ds. Aart Mak

12 juli 10.30 uur Woord- en gebedsviering
Fred Visser

18 juli 16.00 uur Aperitief voor de Ziel
Joris Obdam met muzikale ondersteuning door Roland Busser op piano

19 juli 10.30 uur Eucharistieviering
Bob van Oploo

26 juli 10.30 uur Themaviering Thema: Kan er een nieuwe wereld komen?
Wim Blüm namens de Antoniusgemeenschap

2 augustus 10.30 uur Woord- en communieviering
Rob Mascini

Door de week:

Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand)

Dinsdag 12.30 uur Woord- en gebedsviering met Broeder Savio

Vrijdag 12.30 uur Woord- en gebedsviering met Broeder Savio

