

GROENMARKTKERK



HAARLEM

*Neem de tijd liefde
Ogenblik voor eeuwigheid
Liefde, geef ons nog wat tijd
Deze dag voor liefde
Uit: Hooglied. Tekst Huub Oosterhuis*

Voorzichtig gaan we weer vieren

Het lijkt erop dat het coronavirus onder controle is en we kunnen allemaal weer voorzichtig aan het gewone leven oppakken, met de nodige maatregelen en voorzorgen. Ook kerken kunnen, met de nodige maatregelen, de gebruikelijke diensten weer hervatten. En de Groenmarkt kerk dus ook. Het bisdom heeft een protocol opgesteld om de veiligheid en gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen. U kunt dit protocol vinden op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl, "protocol publieke katholieke vieringen vanaf 1 juni". Dit protocol is voor de overlegcommissie de leidraad voor de maatregelen die genomen worden om in de Groenmarkt kerk weer samen te kunnen komen. Deze maand voorlopige met maximaal 30 mensen en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen, zoals de regels die in het hele land gelden. In de maand juni houden we in de Groenmarkt kerk op zondag een kleine gebedsviering. Vanaf juli kunnen we op de zondagen weer een woord- en gebedsviering of een woord- en communie viering of een Eucharistieviering houden. Dit alles uiteraard als de versoepeling van de regels kan voortgaan zoals nu wordt verwacht.

Hoe gaan we dat doen? Als u naar de kerk komt, wordt u bij binnenkomst gevraagd om uw handen met desinfecterende gel te reinigen en uw naam en telefoonnummer op de lijst te noteren. Daarna kunt u plaats nemen op één van de daarvoor bestemde plekken in de kerk. U ziet vanzelf welke banken gebruikt kunnen worden en er zijn mensen aanwezig die u hierbij kunnen helpen. Als het maximale toegestane aantal mensen is bereikt, mag er niemand meer naar binnen. Blijf alstublieft op uw plaats zitten en houdt u zich altijd aan de verplichte anderhalve meter, ook bij het binnen komen en weer naar buiten gaan. Het is allemaal niet zo gemoedelijk als we gewend zijn, maar als we ons aan de regels houden, kunnen we in ieder geval weer samenkomen en samen bidden en vieren.

Een verzoek om wat financiële hulp

Vele weken hebben we nu geen vieringen kunnen houden. En daardoor ook geen collecte. Maar de vaste lasten van onze gemeenschap moesten gewoon worden betaald. Denkt u aan de kosten voor gas en electra, schoonmaak en gebruikelijk onderhoud, verzorging van de planten en bloemen. Wij willen u daarom vragen om een extra bijdrage, naast uw jaarlijkse bijdrage aan de Aktie Kerkbalans. Misschien het bedrag dat u anders in het collectemantje had gedaan? U kunt dit bedrag overmaken op NL68 INGB 0001 9613 97 t.n.v. Parochiebestuur Antonius van Padua, of in de bus achterin de kerk doen. Wij zijn u heel dankbaar voor deze extra steun aan onze Groenmarkt gemeenschap.

Lieve mensen van de Groenmarktparochie

Mensen van St. Antonius en Franciscus

Heel hartelijk dank voor de mooie verjaardag op 24/25 mei 2020

Ondanks de coronacrisis was het door jullie zo aanwezig zijn een onvergetelijke dag(en) geworden. Dank voor de lieve woorden uit gesproken of neergeschreven in een prachtig boek.

Dank je wel voor jullie woorden van dank en dankbaarheid die ik natuurlijk door stuur naar Onze Lieve Heer, die het mij allemaal gegeven heeft.

Dank dat ik bij jullie mag zijn zoals ik ben.

Dank dat ik voor veel mensen de deur naar het geloof mocht openen

Dank dat ik mocht getuigen van Gods liefde steeds weer, zoals jullie weten mijn psalm over Gods Liefde is verwoord in psalm 131.

Ik had het graag wat uitgebreider gevierd maar misschien kan dat volgende keer als ik mijn 9 x 9^{de} verjaardag vier. Laten we dan hopen dat alles met de corona voorbij is en mijn leven er nog is.

Nogmaals bedankt

Savio

Lieve Groenmarktzeners!!!!

Wat hebben jullie mij verrast.... Kaarten...bloemen...en vooral heel veel hartelijke woorden!

Het was heel jammer dat corona het niet mogelijk maakte om in jullie midden mijn feest te vieren. Ik dacht zelf dat wordt helemaal niets. Het gaat in stilte voorbij. En dan krijg ik stapels kaarten en een film met mooie toespraken vanuit de kerk zelf! Voor wie het allemaal nog eens terug wil zien:

<https://youtu.be/bDtMit3crvs> en <https://www.hjoannesdedoper.nl/vieringen/>

Laten we hopen dat we spoedig weer met elkaar op de vertrouwde manier in de Groenmarkt samen kunnen komen om te vieren en om elkaar nabij te zijn!

Voor nu ...hou vol.. blijf gezond.. verlies de moed niet en tot gauw.

Met vriendelijke groet, Rob Mascini

Stiltecentrum

In de afgelopen maanden is het gelukt om het stiltecentrum open te houden, voor de mensen die - juist in de tijd van corona - een moment van stilte of gebed zochten. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Met dank aan onze vrijwilligers die ondanks de onzekerheden hiermee door konden gaan en zondig elkaar vervingen. Heel fijn! Vanaf juni is de kerk ook op de zaterdagen open, van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom.

De groep vrijwilligers van het Stiltecentrum, de wachters, kan wat versterking gebruiken! Lijkt het u leuk om één keer in de paar weken een middag als wachter in het Stiltecentrum aanwezig te zijn, neemt u dan contact op met Wim Blüm via het secretariaat. Of spreekt u één van wachters eens aan.

Nieuws van de Antoniusgemeenschap

Het aperitief voor de ziel, dat we altijd op de derde zaterdag van de maand in de Groenmarktkerk houden, is tweemaal digitaal geweest. We zijn blij dat we de viering op 20 juni gewoon kunnen doen in de kerk en elkaar weer mogen ontmoeten. Ook al is het een stukje uit elkaar en zonder dat we mogen zingen.

De toekomst van de Groenmarktgemeenschap - Groenmarktkerk nog open tot eind 2020

Het besluit tot het verkopen van de kerk is nog niet genomen, daarom kunnen we onze kerk zeker nog het hele jaar gebruiken. Daar zijn we erg blij mee. Ook met alle steunbetuigingen die we hebben gekregen. Wij hopen dat we nog een kerkplek kunnen behouden als stiltecentrum, voor (kleinschalige) vieringen en concerten. Wil je ons steunen om dit mooie kerkgebouw daarvoor open te houden? Achterin de kerk ligt een lijst waarop je jouw handtekening kunt zetten. Dat kan ook op de site van de Groenmarktkerk: <http://www.groenmarktkerk.nl/>.

Concerten

De komende maand zullen er als gevolg van de corona-crisis geen concerten plaatsvinden.

Vieringen

Alle vieringen in de maand juni zijn korte vieringen van woord en gebed

7 juni 10.30 uur Feest van de Heilige Drie- eenheid
Rob Mascini en Karin Ottenhoff

14 juni 10.30 uur H. Sacrament én H. Antonius van Padua
Broeder Savio en Leonard Besselink

20 juni 16.00 uur Aperitief voor de Ziel Thema: "Is ongerust zijn noodzakelijk?"
Wim Blüm met muzikale ondersteuning door Ivan Bernard op gitaar.

21 juni 10.30 uur
Rob Mascini en Karin Ottenhoff

28 juni 10.30 uur
Fred Visser

De vieringen op dinsdag en vrijdag om 12.30 met Broeder Savio kunt u deze maand nog vinden op YouTube. U vindt de vieringen als u zoekt op Broeder Savio.

